

Beste mensen,

Gisteravond waren we in onze oude woonplaats Wijchen, waar we samen met vrienden naar een theatervoorstelling zijn geweest over Robert Long. Zijn liederen werden gezongen door het duo [Ludique](#), die daarmee zijn levensverhaal op een originele manier belichtten.

Robert Long heeft een leven lang gevochten om erkenning van zijn homoseksualiteit. Hij heeft veel bitterheid ervaren, met name uit christelijke kring, opgroeiend in Ederveen.

Aan het begin van de voorstelling memoreerde één van de beide artiesten dat wat de acceptatie van homo's betreft, er nog steeds veel te doen is. Hij verwees naar het bericht deze week uit het zeer christelijke Nieuwe Tonge op Goerree-Overflakkee. Daar werd een vertegenwoordiger van de homo-organisatie aanvankelijk geweigerd om een krans bij de a.s. dodenherdenking te leggen. Door tussenkomst van de gemeente, nadat er ophef ontstond, is dat besluit gelukkig teruggedraaid.

(In de foto in de bijlage het duo Ludique en de zaal, en als je heel goed kijkt, kun je ons tweeën terugvinden tussen het publiek....).

Morgen gaat collega Esther voor in de dienst op de vijfde zondag van de 40dagentijd en Leo Kajim bespeelt het orgel.

Als je erbij wil zijn, vergeet dan niet op tijd te komen. We gaan dit weekend weer over op de zomer tijd. Maar zoals u weet, hebben we vorig jaar besloten om de aanvangstijd van de kerkdienst het hele jaar door op 10 uur te houden.

Van harte welkom!

Inmiddels nadert het Paasfeest. U hebt wellicht al de paasgroet ontvangen of anders ontvangt u deze zeer binnenkort. Daarin staan alle vieringen vermeld, met ook de uitleg erbij.

Nieuw is dit jaar het bidden van de Kruisweg op de middag van Goede Vrijdag. Dat doen we naar aanleiding van de expositie van de kruiswegstaties die in deze weken in de kerk te zien is.

Tijdens de vespers op woensdagavond (19.30) staat iedere keer een van de staties centraal. Ik herhaal het nog maar een keer, voor de gelegenheid is de kerk de hele woensdag open, zodat u ook op een ander tijdstip in alle rust de kruisweg kunt bekijken én de overige, door gemeenteleden gemaakte schilderijen bij de zondagslezingen, in het koor.

Met het oog op de vieringen van Goede Vrijdag(avond) en de Paaswake, hebben we meerdere lectoren nodig. Er is natuurlijk een groep gemeenteleden die regelmatig op zondag als lector leest, maar misschien zijn er ook anderen onder jullie die het leuk vinden om een keer op deze manier bij te dragen aan de viering. Laat het dan aan één van ons weten. Op Goede vrijdag lezen we het lijdensverhaal met enkele stemmen, opgave bij [mij](#). In de Paaswake zijn er een aantal verschillende lezingen, uit de Naardense Bijbel (!), opgave bij [Esther](#)

Allemaal een goede zondag en een goede week gewenst,
Ik sluit af met een link naar [een lied](#) dat past in deze periode, uit een recente aflevering van Petrus in het land.

Over Jezus, die een lotgenoot en een vriend is, voor iedereen.

Of je nu in Nieuwe Tonge, Ederveen of Vries en omstreken woont...

met vriendelijke groet,

Bert Altena

